

Ik wil u loven levenslang

tekst: Ad den Besten

muziek: Heinrich Schütz (Becker-Psalter 1661, Psalm 145)

uit: Contrafacten (1988)

1. Ik wil U lo - ven le - - - vens - lang, Gij die mij le - vend maak - te, mij stel - de in de ho - - - ge rang van door uw licht ge - raak - ten.

O God, die mij in't don - - - - - ker zocht, tot ik in uw

war - me a - dem - tocht ver - baasd naar U ont - waak - te.

2
Gij hebt U zelf mij meegedeeld,
gelijk de zon de bloemen,
zo vind ik in mijn hart uw beeld,
zo kan mijn mond U noemen;
en op de aarde, stil voor U,
met al de uwen wil ik nu
het mens'lijk leven roemen.

3
Ik leef in U, o Zonneschijn;
Gij gunt m' in U te spelen
en zingen en gelukkig zijn, –
wie zou mij dit ontstelen?
Mijn licht, ga niet bij mij vandaan, –
zoudt Gij die deelt in mijn bestaan
ook in mijn dood niet delen?